

Cuộc Sống và Thời Gian của Chúa Jêsus Christ (The Life and Times of Jesus Christ)

Bài 1

I. Sự Ra Đời và Thời Thơ Ấu của Chúa Jêsus

A. Tại Sao Chúa Jêsus Lại Đến?

- Đức Chúa Trời dựng nên trái đất.
 - Sáng thế ký 1:1
- Đàn ông và phụ nữ được tạo ra cuối cùng và dự kiến sẽ được sống mãi mãi, không bao giờ chết.
- Họ trong sáng và vô tội lỗi, với sự lựa chọn vâng lời hay không vâng theo lời Đức Chúa Trời.
 - Sáng thế ký 2:16-17
- Thông qua sự dụ dỗ của Sa-tan, họ bất tuân lệnh Đức Chúa Trời; hậu quả của tội lỗi của họ là bị chia cắt khỏi Ngài.
 - Sáng thế ký 3:24
- Việc làm của họ dẫn đến cái chết, sự trừng phạt của tội lỗi.
 - Rô-ma 3:23
 - Rô-ma 6:23
- Đức Chúa Trời đến như một người bình thường để chết cho chúng ta và mang lại cho ta cuộc sống đời đời.

B. Thông Báo về Sự Ra Đời của Chúa Jêsus

- Chúa Jêsus, sinh ra từ một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, được thụ thai bởi Đức Thánh Linh, không phải do một người đàn ông. Vì vậy, Ngài không bị làm ô uế bởi tội lỗi của con người.
 - Ma-thi-ơ 1:18-25
- Ma-ri và Giô-sép đến Bết-lê-hem để đóng thuế, trong khi họ ở đó thì Chúa Jêsus được sanh ra trong một chuồng ngựa.
 - Lu-ca 2:1-5
 - Lu-ca 2:2-7
- Những người chăn cừu được bảo về sự ra đời của Ngài và đến thờ phượng Ngài.
 - Lu-ca 2:8-14
 - Lu-ca 2:16-20
- Hồi sau, mấy thầy bác sĩ cũng đến và thờ phượng Ngài.
 - Ma-thi-ơ 2:10-11

C. Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

- Chúa Jêsus chính là “Đức Chúa Trời tỏ ra trong xác thịt”.
 - I Ti-mô-thê 3:16
 - Ma-thi-ơ 1:21, 23
- Chúa Jêsus có hai bản chất.
 - Đức Chúa Trời
 - Người đàn ông hay bản chất con người

3. Đức Chúa Trời là Thần

- a). Giăng 4:24
- b). Cô-lô-se 2:9

D. Thời Thơ Ấu của Chúa Jêsus Christ

1. Chúa Jêsus tôn trọng ba mẹ trần gian của Ngài.
2. Ngài bị đặt vào mọi sự cám dỗ như chúng ta.

E. Kết Luận

1. “Đức Chúa Trời tỏ ra trong xác thịt”. Đức Chúa Trời chọn đến trần gian trong hình hài của con người bởi vì Ngài nhận thấy thế gian cần một Đấng Cứu Chuộc.
2. Đức Chúa Trời đến trong tình thương ở tại Bết-lê-hem, và Ngài vẫn đến bằng tình thương và sự nhân từ ngày nay.

Cuộc Sống và Thời Gian của Chúa Jêsus Christ (The Life and Times of Jesus Christ)

Bài 2

I. Chức Vụ của Chúa Jêsus

A. Phép Báp-têm và Sự Bị Cám Dỗ của Chúa Jêsus

1. Giảng Báp-tít người dọn đường được tiên tri trước của Chúa Jêsus.
 - a). Ê-sai 40:3
2. Giảng báp-têm bằng nước. Người báp-têm Chúa Jêsus, là một ví dụ cho chúng ta.
 - a). Ma-thi-ơ 3:11
 - b). Giảng 1:29
 - c). Mác 1:10-11
3. Chúa Jêsus ở trong đồng vắng kiêng ăn trong 40 ngày đêm.
 - a). Ma-thi-ơ 4:12-13
4. Sau 40 ngày, Chúa Jêsus bị cám dỗ bởi ma quỷ cũng giống như chính chúng ta bị.
 - a). Ma-thi-ơ 4:1-11

B. Chức Vụ của Chúa Jêsus Bắt Đầu

1. Chúa Jêsus bắt đầu chức vụ của Ngài bằng việc đọc từ Sách Ê-sai. Ngài bảo với mọi người rằng lời tiên tri của Ê-sai đã được hoàn thành bởi sự trở đến của Ngài.
 - a). Lu-ca 4:18-19, 21
2. Bởi vì sự từ chối chấp nhận chức vụ của Ngài từ họ, Chúa Jêsus cảm nhận sự bác bỏ lần đầu tiên trong nhiều lần.
3. Những người đứng lên vì Chúa Jêsus ngày hôm nay vẫn cảm thấy sự bác bỏ từ con người.
 - a). Ma-thi-ơ 11:28
 - b). Thi thiên 145: 18
4. Chúa Jêsus đã làm tốt, mặc cho bất cứ sự chống đối nào.
 - a). Công vụ 10:38

C. Sự Được Gọi của Những Môn Đồ

1. Chúa Jêsus gọi mười hai người đàn ông có cách sống và bối cảnh khác nhau làm môn đồ Ngài.

D. Lời Giảng Dạy và Các Việc Làm của Chúa Jêsus

1. Những điều phúc lớn
 - a). Ma-thi-ơ 5:3-10
2. Chúa Jêsus chữa lành nhiều người, dạy những sự thật, và đánh đuổi ma quỷ.
 - a). Ma-thi-ơ 8:2; 4:24-25; 9:12-13
 - b). Giảng 21:25

E. Sự Ra Đời Mới

1. Chúa Jêsus dạy rằng con người phải được sanh lại.
 - a). Giảng 3:3, 5
2. Sự ra đời mới là được sanh lại trong nước và Thánh Linh.

a). Giăng 3:5

F. Chúa Jêsus Tha Thứ cho Kẻ Phạm Tội

1. Tất cả mọi người đến với Chúa Jêsus như là một kẻ phạm tội, xứng đáng bị chết.
 - a). Rô-ma 3:23
2. Chúa Jêsus tha thứ cho mọi tội lỗi.

G. Kết Luận

1. Chúa Jêsus nhìn chúng ta bằng đôi mắt nhân từ và tình thương vô điều kiện. Chúng ta có thể đến với Ngài trong bất kỳ điều kiện hay tình trạng sa ngã nào, Ngài sẽ chấp nhận và thương ta.
 - a). Giăng 6:37
 - b). Giăng 8:36

Cuộc Sống và Thời Gian của Chúa Jêsus Christ (The Life and Times of Jesus Christ)

Bài 3

I. Tuần Lễ của Sự Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự Giá

A. Công Khải Hoàn

1. Cái chết của Chúa Jêsus không phải là sự thất bại mà là một hành động cao cả của tình thương.
 - a). Giăng 3:16
2. Nhiều người thờ phượng Chúa Jêsus tuần lễ trước cái chết của Ngài, nhưng những người khác xem thường sự thờ phượng đó.
 - a). Ma-thi-ơ 21:9
 - b). Lu-ca 19:39-40
3. Chúng ta có cơ hội lớn lao để thờ phượng Chúa Jêsus một cách tự do.
 - a). Giăng 4:23

B. Bữa Ăn Tối Cuối Cùng

1. Đây là bữa tối cuối cùng Chúa Jêsus ăn cùng các môn đồ trước khi chết. Nhiều người đã rất buồn.
2. Chúa Jêsus khích lệ bằng việc bảo cho họ biết về Đấng Yên Ủi, hay là Đức Thánh Linh.
 - a). Giăng 14:1
3. Bằng cách này, Ngài bộc lộ cho họ biết Ngài chính là Đấng Yên Ủi, và Thánh Linh của Ngài sẽ không bao lâu nữa trở lại cùng họ.
 - a). Giăng 14:18
4. Chúng ta có thể nhận được Đấng Yên Ủi, Đức Thánh Linh.

C. Khu vườn Ghết-sê-ma-nê

1. Trong bản chất loài người của mình, Chúa Jêsus cầu nguyện xin cho cái chén đôn đau lia khỏi Ngài. Nhưng Ngài cũng cầu nguyện rằng ý nguyện của Chúa được thành.
 - a). Ma-thi-ơ 26:39
2. Chúa Jêsus bị phản bội trong khu vườn bởi Giu-đa với một nụ hôn.
 - a). Lu-ca 22:47

D. Việc Xét Xử Chúa Jêsus

1. Chúa Jêsus bị dẫn đến nhiều thầy cả thượng phẩm và cuối cùng bị phán phải chết.
2. Ba-ra-ba, kẻ bị kết án, được tha tội. Chúa Jêsus hoàn thành việc của mình là phải chết y như ả gài đã thực hiện mọi việc của chúng ta trên cây thập tự xù xì.

E. Sự Đánh Bằng Roi và Sự Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự Giá

1. Chúa Jêsus bị đánh bởi những quân lính La-Mã.
 - a). Mác 15:15
2. Họ nhạo báng ả gài.
 - a). Ma-thi-ơ 27:29
3. Chúa Jêsus bị đánh đập cho lợi ích của chúng ta.

- a). Ê-sai 53:4-5
4. Ắ gài chịu đựng đau đớn vì chọn lựa, từ tình thương mà ra.
 - a). Giăng 15:13
5. Chúa Jê-sus bị đóng đinh tại Gô-gô-tha, “Chỗ Sợ”.
6. Ở mỗi bên của ắ gài là một tên trộm bị đóng đinh; một tên được cứu rỗi, tên kia không được, bởi sự lựa chọn - giống như là sự lựa chọn của chúng ta về sự cứu rỗi.
 - a). Lu-ca 23:39-43
7. Khi Chúa Jê-sus chết, ắ gài là vật tế lễ cho tội lỗi của thế gian. Ắ gài nối liền khoảng trống giữa Đức Chúa Trời và loài người.

F. Kết Luận

1. Chúng ta nhận ra rằng cái chết của Chúa Jê-sus là một thắng lợi, không phải là thất bại. Ắ gài sống dậy từ cái chết để mang lại sự cứu rỗi cho tất cả những ai chấp nhận ắ gài. Ắ gài đến tha thứ cho tội lỗi của chúng ta với sự đổ máu của mình.
 - a). Hê-bơ-rơ 9:22, 28

Cuộc Sống và Thời Gian của Chúa Jêsus Christ (The Life and Times of Jesus Christ)

Bài 4

I. Sự Hồi Sinh và Lễ Lễ ă gũ Tuần

A. Việc Chôn Cất

1. Thân thể của Chúa Jêsus được đem xuống khỏi cây thập tự giá và đặt vào một cái huyết đục trong hòn đá. Một hòn đá lớn được đặt để niêm phong cửa mộ.

- a). Giăng 19:38-42
- b). Ma-thi-ơ 27:60, 66

B. Mát Chứng ă hân Đầu Tiên Sự Hồi Sinh

1. Ba người đàn bà đến mộ và thấy xác Chúa Jêsus đã biến mất. Hai thiên sứ bảo ă gài đã trở dậy.

- a). Ma-thi-ơ 28:1-7
2. Ma-ri Ma-đơ-len là người đầu tiên thấy Chúa Jêsus sau khi ă gài sống dậy.
 - a). Giăng 20:18

C. Các Chứng ă hân Khác

1. Chúa Jêsus không lâu sau xuất hiện trước những người đàn bà khác và hai môn đồ.
 - a). Ma-thi-ơ 28:9
 - b). Lu-ca 24:13-35
2. Sau đó ă gài xuất hiện trước mười môn đồ sau cánh cửa khoá.
 - a). Lu-ca 24:36-40
3. Chúng ta có thể trải nghiệm cùng một niềm vui của các môn đồ nếu chúng ta tin rằng Chúa Jêsus vẫn sống ngày nay.
4. Chỉ có thể là Đấng Christ trở dậy mới tha thứ được tội lỗi.

D. Sự Thăng Thiên

1. Chúa Jêsus thăng thiên sau bốn mươi ngày hồi sinh.
2. Chúa Jêsus hứa sẽ gửi đến Đức Thánh Linh sau khi ă gài đi.
 - a). Lu-ca 24:49
 - b). Công vụ 1:4-8
3. ă gài cũng hứa là ă gài sẽ trở lại.
 - a). Công vụ 1:10-11
4. Thần của Đức Chúa Trời ngự trong họ.
5. ă hiều người tưởng rằng các môn đồ đang say rượu, vì vậy Phi-e-rơ giảng về Đức Thánh Linh và làm cách nào để nhận được Thánh Linh.
 - a). Công vụ 2:5-40

F. Kết Luận

1. Phi-e-rơ giảng về kế hoạch cứu rỗi.
 - a). Công vụ 2:38
2. Ba yếu tố cần thiết của sự cứu rỗi.
 - a). Hối cải (cầu xin cho sự tha thứ tội lỗi).

- b). Phép báp-têm nhân danh Chúa Jêsus (tẩy xoá tội lỗi; Công vụ 4:12; Công vụ 22:16).
 - c). Được ban cho Đức Thánh Linh (nhận lãnh cuộc sống tâm linh mới; Giăng 3:5).
3. Chúng ta có cùng một cơ hội cứu rỗi ngày nay. Tất cả những gì chúng ta phải làm là làm theo kế hoạch cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã vạch ra cho chúng ta.