

SỰ PHỤC HƯNG DANH... JESUS

(Baptism in Jesus Name)

PHÉP BÁP TÊM NƯỚC

Theo

KINH THÁNH

và

CHỨNG MINH LỊCH SỬ

Có liên quan đến các tín lý và thực hiện của HỘI
THÁNH đầu tiên, 33-100 năm sau Chúa

Bài của Lewis Manual

KHI ĐƯỢC BÁP-TÊM, BẠN ĐƯỢC NHÚNG VÀO NƯỚC HAY RẢI NƯỚC?

SỨ ĐIỆP CUỐI CÙNG được Chúa Jêsus ra giảng là một MẠNG LỆNH để làm phép báp-têm cho mọi nước (MA-THI-Ơ 28:19).

SỨ ĐIỆP ĐẦU TIÊN được các sứ đồ rao giảng kết quả một mạng lệnh để mọi người được phép báp-têm (CÔNG VỤ 2:30).

PHÉP BÁP-TÊM RẤT QUAN TRỌNG VÀ PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO KINH THÁNH.

DƯỚI ĐÂY CÓ HAI CỘT LIỆT KÊ LỜI CỦA KINH THÁNH NÓI VỀ SỰ NHẬN CHỊM TRONG NƯỚC VÀ SỰ RẢI NƯỚC.

SỰ NHẬN CHỊM TRONG NƯỚC	SỰ RẢI NƯỚC
NHIỀU NƯỚC - “Giăng làm phép báp-têm tại Ê-non vì có nhiều nước ở đó” Giăng 3:23	
VÀO TRONG NƯỚC - “Cả hai đều xuống nước” Công vụ 8:39	
RA KHỎI NƯỚC - “Họ ở dưới nước lên” Công vụ 8:39	
HIỆP MỘT TRONG NƯỚC - “Chúng ta đã hiệp một cùng Ngài” Rôma 6:5	

Không cần nghi vấn, HỘI THÁNH đầu tiên đã dạy dỗ và thực hiện phép báp-têm bằng cách nhúng chìm trong nước. Phao-lô nói rằng “Nếu chúng tôi hay một thiên sứ ở trên trời rao giảng bất cứ tin lành nào khác, người đó sẽ bị rửa sả” Ga-la-ti 1:8-9

Nếu các bạn hình thành phép báp-têm không tìm thấy trong Kinh Thánh, bạn có sợ hãi khi thực hiện không?

NHÚNG CHÍM TRONG NƯỚC BAPTIZO – GREEK (HY LẠP)

hay RẢI NƯỚC? RANTIZO – GREEK (HY LẠP)

Dưới đây là những bài viết của các học giả Kinh Thánh và chức việc trên đề tài này. Hầu hết tài liệu tham khảo có thể tìm thấy ở các thư viện địa phương của bạn.

GREEK – HY LẠP

TỪ ĐIỂN HY LẠP-ANH của LIDDEL, SCOTT và THAYER: Báp-têm được lấy ra từ tiếng Hy Lạp. BAPTIZO - nhận chìm, nhúng vào nước.

TỪ ĐIỂN HY LẠP – ANH CỔ của POLLET: Từ Hy Lạp BAPTIZO có nghĩa là nhận chìm dưới.

TỪ ĐIỂN HY LẠP – ANH của DIVRY'S: Từ Hy Lạp BAPTIZO – nhúng vào nước.

Bất cứ lúc nào từ Hy Lạp BAPTIZO cũng được dịch là nhúng vào nước.

CÁC CHỨC VIỆC

SCHAFF-HENZUG, TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA TÔN GIÁO: Phép báp-têm luôn luôn là sự chôn! Mạng lệnh để làm báp-têm là một lệnh nhận vào nước (Quyển 1, trang 145).

TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA KINH THÁNH của CÔNG GIÁO: Sự nhúng vào nước là phương thức cổ điển nhất được sử dụng được chôn trong phép báp-têm, Rô-ma 6:4 (Trang 61, Đoạn 2).

TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA KINH THÁNH: Là chứng cứ của hành động được thực hiện trong phép báp-têm là sự nhúng vào nước (Trang 202)

TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA THẾ GIỚI: Hội Thánh đầu tiên thực hành sự nhúng vào nước hay chìm xuống nước (Quyển 2, trang 70).

GIẢI KINH của các học giả hiện thời: Rô-ma 6:4 “Được chôn trong phép báp-têm”. Sự tham khảo làm phép báp-têm bởi sự nhúng trong nước (Quyển 18, trang 156).

TÍNH HỢP LÝ (LOGIC)

Một yếu tố quan trọng được xem lại do sự diễn giải về sự rải nước. Sách Tân Ước nguyên thủy và ngôn ngữ được nói thời đó là tiếng Hy Lạp. Các tác giả của Sách Tân Ước biết từ Hy Lạp “Baptizo” có nghĩa là nhúng

vào nước. Họ cũng biết Hy Lạp “Rantizo” có nghĩa là tưới hay rải nước. Những từ thông dụng này không thể thay đổi được lẫn nhau, chúng có ý nghĩa riêng biệt. Nếu Đức Chúa Trời dự tính cho các người hầu việc của Ngài rải nước, thì từ Hy Lạp “Rantizo” sẽ phải được dùng, chứ không phải “Baptizo”.

Nếu “rải nước” không thể được tìm thấy trong Kinh Thánh, tức là “các bạn lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời” Mác 7:13.

PHÉP BÁP-TÊM THIẾU NHI?

Cũng như phép rải nước, tín lý báp-têm cho thiếu nhi không hề tìm thấy trong Kinh Thánh Tân Ước nếu không có sự thêm vào.

Tính hợp lý của Kinh Thánh kêu gọi chống lại phép báp-têm thiếu nhi. Chính sự nhúng nước trẻ thơ là bất hợp lệ và không thực dụng. Sự dạy dỗ chung về phép báp-têm tự động ngăn cấm việc này.

KINH THÁNH NÓI GÌ?

Ma-thi-ơ 28:19 “dạy dỗ muôn dân và làm phép báp-têm cho họ.” Sự dạy dỗ và rao giảng phải tiến hành trước phép báp-têm (Công vụ 2).

Công vụ 8:36-37 Hoạn quan: “Có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-têm chẳng”. Phi-líp: “Nếu ông hết lòng tin”. Sự tin phải đòi hỏi có trước phép báp-têm (Mác 16:16).

Công vụ 2:38 “Hãy hối cải, ai nấy phải chịu phép báp-têm”. Hối cải (ăn năn) phải có trước phép báp-têm (Lu-ca 24:47).

BẠN BIẾT KHÔNG?

Rằng những người nhận phép báp-têm đầu tiên là người thành niên. Phép báp-têm thiếu nhi sau này là sự phát triển sau này dẫn đến sự rải nước.

VIỆN BÁCH KHOA TỪ ĐIỂN. Quyển 2, trang 112.

Không có chứng cứ trực tiếp nào trong Tân Ước nói về phép báp-têm thiếu nhi.

TỪ ĐIỂN PHIÊN DỊCH KINH THÁNH. Quyển 1, trang 352.

Văn học Cơ Đốc đầu tiên nhất không có sự tham khảo về phép báp-têm thiếu nhi.

TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA HOÀNG GIA ANH. Quyển 3, trang 138.

Sự đề cập đầu tiên về phép báp-têm thiếu nhi vào khoảng năm 185 sau Chúa. Không thông dụng cho đến thế kỷ thứ 6.

LỊCH SỬ HỘI THÁNH của WALKER. Trang 87, 88.

Rằng 350 Mục sư hội thánh Lutheran ở Tây Đức mong ước từ bỏ phép báp-têm thiếu nhi. Một số đông các vị mục sư này từ chối làm phép báp-têm cho con cái ấu niên của họ. Họ nghĩ rằng phép báp-têm đó nên được hiểu ngầm bởi người nhận.

TẠP CHÍ THỜI BÁO. Trang 58 – tháng 5 – 1968.

Rằng Kari Barth người Thụy Sĩ, nhà thần học nổi tiếng thế kỷ 20 nói rằng: “Không có nền tảng Kinh Thánh về phép báp-têm thiếu nhi, truyền thống này là một lỗi lầm cũ của Hội Thánh.”

TẠP CHÍ THỜI BÁO. Trang 58 – tháng 5 – 1968.

Một đứa trẻ phải có đủ tuổi để tiếp nhận sự dạy dỗ, sự tin và sự ăn năn tội lỗi trước khi được báp-têm. Dâng con trẻ cho Đức Chúa Trời và nài xin Ngài chúc phúc chúng đó là theo Kinh Thánh. Jêsus này đã làm trong Lu-ca 18:15-17, Ma-thi-ơ 19:13-15.

PHÉP BÁP-TÊM - NÓ CÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỐI?

Danh sách dưới đây là nêu ba lý do chính tại sao phép báp-têm là tối hệ trọng.

1. KINH THÁNH BẢO NHƯ VẬY!

Giăng 3:5 “Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời”.

Hầu hết các nhà giải Kinh đồng ý rằng nước ở đây ám chỉ phép báp-têm. Xem Matthew Henry, Adam Clark, Lịch sử Hội Thánh Cơ Đốc, Walker, Bách khoa Công Giáo, từ điển Oxford về Hội Thánh, từ điển giải Kinh, từ điển Hội Thánh.

Mác 16:16 “Ai tin và chịu phép báp-têm sẽ được cứu”.

Lưu ý tại sao Chúa Jêsus sắp xếp phép báp-têm kết hợp với sự cứu rỗi.

2. NÓ THA TỘI

Hê-bơ-rơ 9:22. Sự áp dụng huyết của Chúa Jêsus rất cần thiết cho việc tha tội. Vậy phương cách nào trong Kinh Thánh để tiếp nhận sự tha tội. Trả lời cho câu hỏi này cũng là đường lối duy nhất để nhận sự áp dụng huyết của Đấng Cứu Thế.

Lu-ca 24:47 “nhân danh Ngài mà rao giảng về sự ăn năn và sự xá tội”.
Danh Ngài là Jêsus.

Công vụ 2:38 “Hãy ăn năn và chịu phép báp-têm trong danh Jesus Christ để được tha tội...”

Huyết của Jesus được áp dụng chỉ thông qua phép báp-têm bằng nước trong danh Jesus. Đồng thời xem I Giăng 5:8 và Công vụ 22:16.

3. LÀM BÁP-TÊM TRONG HỘI THÁNH.

Mỗi Hội Thánh Tân Ước được hình thành bởi những người chịu phép báp-têm trong đức tin sau khi tin và ăn năn (Ga-la-ti 3:27 và Cô-rinh-tô 12:13).

1. *HỘI THÁNH GIÊ-RU-SA-LEM*: 3000 người được thêm vào bởi phép báp-têm sau khi tin nhận Chúa Jêsus (Công vụ 2:41).
2. *HỘI THÁNH TẠI SA-MA-RI*: Đã tin và được báp-têm, nam và nữ (Công vụ 12:16)
3. *HỘI THÁNH TẠI SÊ-SA-RÊ*: Phi-e-rơ ra lệnh làm phép báp-têm cho họ (Công vụ 10:43).
4. *HỘI THÁNH TẠI PHI-LÍP*: Ly-đi và quản ngục chịu phép báp-têm (Công vụ 16:14-33).

5. *HỘI THÁNH TẠI CÔ-RINH-TÔ*: Phao-lô rao giảng, nhiều người tin và được báp-têm (Công vụ 18:8).
6. *HỘI THÁNH TẠI Ê-PHÊ-SÔ*: Phao-lô làm báp-têm lại cho những người chịu phép báp-têm sai (Công vụ 19:1-6).
7. *HỘI THÁNH TẠI GA-LA-TI*: Tin Phao-lô và được báp-têm trong danh Jê-sus (Ga-la-ti 3:27).
8. *HỘI THÁNH TẠI CÔ-LÔ-SE*: Họ được chôn với Đấng Christ trong phép báp-têm (Cô-lô-se 2:12).
9. *HỘI THÁNH TẠI LA MÃ*: Họ chết vì tội lỗi và được chôn trong phép báp-têm (Rô-ma 6:1-4).

PHÉP BÁP-TÊM
1. TRONG DANH ĐỨC CHA, CON VÀ THÁNH LINH
hay
2. TRONG DANH JÊSUS CHRIST

**PHÉP BÁP-TÊM NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI CÁC SỨ ĐỒ TRONG
HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN?**

SAU ĐÂY LÀ HAI CỘT LIỆT KÊ THEO KINH THÁNH CHỖ NÀO CÁC SỨ ĐỒ
HOẶC DẠY DỠ HOẶC THỰC HIỆN PHÉP BÁP-TÊM NƯỚC.

TRONG DANH JÊSUS	ĐỨC CHA, CON VÀ THÁNH LINH.
NGƯỜI GIU-ĐA: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhân danh Jêsus Christ chịu phép báp-têm” Công vụ 2:38.	
NGƯỜI SA-MA-RI: “Họ chỉ nhân danh Chúa Jêsus mà chịu phép báp-têm thôi” Công vụ 8:16.	
NGƯỜI NGOẠI: “Người truyền làm phép báp-têm cho họ trong danh Chúa Jêsus” Công vụ 10:48.	
PHI-E-RƠ DẠY DỠ: “Anh em làm bất cứ điều gì cũng phải nhân danh Chúa Jêsus” Cô-lô-se 3:17.	

Ma-thi-ơ 28:19 là một mạng lệnh của Chúa Jêsus làm phép báp-têm trong một DANH. Các sứ đồ không lập lại mạng lệnh từng chữ một, nhưng họ vâng lời nó như được thấy trong câu Kinh Thánh trên. Vì Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là các sự biểu thị của các thân vị Thần Linh đầy quyền năng và thân thể Ngài, các sứ đồ am tường DANH CỨU RỠI của Ngài là JÊSUS. Có ai dám nói rằng các sứ đồ bất phục Lời của Đức Chúa Trời hay thực hiện sai phép báp-têm? DANH CỦA ĐỨC CHA, ĐỨC CON VÀ THÁNH LINH LÀ CHÚA JESUS CHRIST. Các hành động của các sứ đồ trong sách Công vụ chứng minh điều này là đúng.

PHÉP BÁP-TÊM TRONG DANH CHÚA JÊSUS CHRIST

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN DIỄN DỊCH MẠNG LỆNH CỦA ĐÁNG CHRIST TRONG MA-THI-Ơ 28:19 NHƯ THẾ NÀO?

Công vụ 2:38, 8:16, 10:48 và 19:5 là bốn sự tham khảo trong Kinh Thánh hầu trả lời câu hỏi này. Nếu sự ghi nhận của Kinh Thánh không đầy đủ, xin vui lòng xem xét các sự tìm thấy qua nghiên cứu, học giả và sử gia.

TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA HOÀNG GIA ANH: Ấn bản thứ 11, quyển 3, trang 365 – Phép báp-têm được thay đổi từ danh Jêsus qua các chữ Cha, Con và Thánh Linh trong thế kỷ 2.
TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA TÔN GIÁO CANNEY: Trang 53 - Hội Thánh đầu tiên làm phép báp-têm trong danh Chúa Jêsus Christ cho tới thế kỷ 2.
TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA TÔN GIÁO HASTINGS: Quyển 2, trang 263 - Ở đây các tác giả hiểu biết rằng phương thức báp-têm được thay đổi trong Hội Thánh của họ.
TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA TÔN GIÁO SCHAFF-HERZOG: Quyển 1, trang 435 – Kinh Thánh Tân Ước biết chỉ có phép báp-têm trong danh Jêsus.
TỪ ĐIỂN KINH THÁNH HASTINGS: Trang 88 - Phải biết rằng ba thân danh trong sách Ma-thi-ơ 28:19 không xuất hiện để được sử dụng bởi Hội Thánh nguyên thủy thay vì trong danh Jêsus, Jêsus Christ hoặc Chúa Jêsus.

CÓ PHẢI NÓ LÀ SỰ TỐI CẢN ĐỂ DANH JÊSUS ĐƯỢC XÙNG RA HAY KÊU CẦU DÀNH CHO ỨNG VIÊN ĐANG KHI HỌ ĐƯỢC LÀM PHÉP BÁP-TÊM?

Để trả lời cho câu hỏi này xin vui lòng đọc Công vụ 15:17 và Gia-cơ 2:7. Các Cơ Đốc nhân thế kỷ đầu tiên CẦU KHẨN HOẶC KÊU XIN danh Jêsus cho các tín đồ trong phép báp-têm nước. Nếu như vài người nói: “danh Jêsus có nghĩa là uy quyền của Jêsus”, thực sự nó còn lớn lao hơn nữa để dành cho DANH, thay vì các thân danh khác, được cầu khẩn cho một người nhận phép báp-têm. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:18, Công vụ 4:12 và Cô-lô-se 2:9. Giu-đe là một sự khuyến bảo để “VÌ ĐẠO MÀ TRANH CHIẾN MỘT LẦN GIẢI CỨU CÁC THÁNH ĐỒ”. Xem Ga-la-ti 1:8-9 nữa. Có ai dám thay đổi những gì Đấng Christ và sử đồ thiết lập?