

Varför ska vi be?

## Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church Juni 2017

Visit [Ladies Prayer International on Facebook](#) and "like" our page!



"Like" Ladies Prayer International on Facebook

We have Facebook followers in USA, Hong Kong, Philippines, Sweden, Greece, Colombia, Canada, Mexico, China, Kenya, Croatia, The Netherlands, Ghana, Jamaica, Puerto Rico, South Africa, Fiji, Australia, Austria, Cyprus, Malaysia, Pakistan, Italy, India, France, Chile, England, Ethiopia, Lebanon, Trinidad, Tobago, Norway, Honduras, Sri Lanka, New Zealand, Solomon Islands, Haiti, Indonesia, Papua New Guinea, Uganda, Rwanda, Scotland, Denmark, South Korea, Nigeria, Bolivia, Turkey, Japan.

Dear Prayer Team Leader, Please visit Ladies Prayer International on Facebook and "Like" our page!! [Facebook Ladies Prayer International Link](#)

Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter at: <http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl> or email request to: LadiesPrayerInternational@aol.com

Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part of this thriving prayer ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter and Facebook page!

## Varför ska vi be?

Av Jane Buford



Du kan be när som helst och var som helst! Vi tjänar en Gud som hör och svarar på våra böner.

Varför ska vi frågar du? Bön förändrar allt i det vi gör. Bön är en öppen dörr i kommunikationen till vår Gud. ” Är jag väl en Gud allenast på nära håll, säger Herren, och icke en Gud också i fjärran? Eller skulle någon kunna gömma sig på ett så lännligt ställe att jag icke skulle se honom? Säger Herren. Är jag icke den som uppfyller himmel och jord? Säger Herren.”

(Jeremia 23:23-24).

Gud hör all vår bön och ibland kommer Hans svar att vara “Ja”, “Nej”, “Låt oss vänta”, eller “Jag har en bättre plan!” Hans vägar är alltid bättre än våra.

För flera år sedan, letade vi efter ett hus i ett speciellt området. Detta huset var precis vad vi behövde och vi var exalterade. Innan vi bestämde oss för att köpa huset, så tog vi tid till att be och fasta. I slutet, min make och jag kände båda två att detta huset är var för oss. Blev jag besviken? Ja. Men en kort stund efter detta så köpte vi ett annat hus. Vi bor fortfarande i detta huset, och vår son Brad nådde ut till grannpojken som idag lever för Gud. Jag hjälper att alltid be!

Varför ska vi be? För vi behöver Hans vägledning. En bra sätt att starta dagen är att be. Man vet aldrig vad man kommer att möta under dagens gång. Gud, låt oss inte gå i förväg av Dina planer. Kom till Gud med frimodighet och låt Hans ande leda dig iväg från frestelser. Mer än något annat, vi behöver ha en längtan efter Hans närvaro. Livet är en utmaning ibland. När vi kommer inför Hans tron, så ger Han oss styrka, beskydd och vishet för varje ny dag. Gud, led oss, undervisa oss och led oss in på Dina vägar. Led oss i Din sanning. ( Läs Psaltaren 25: 4-5) Gud kommer att ge dig vägledning i de besluten du behöver ta och i de situationerna du befinner dig i.

Varför ska vi be? Som kvinnor, vi behöver be för barnen, våra egna eller de barnen som är nära oss. Vi lever i en farlig tid. Vi kan inte gömma våra barn från den här världen, men vi kan be att Gud ska beskydd dem. Vi kan medla i bön för deras skull och fråga Herren att han ska täcka över dem med vishet, styrka och kraft. Vi kan be att Gud ska hjälpa dem att ta rätt beslut. Denna världen lägger onda saker i deras väg, men större är Han som är i oss än han som är i denna världen! Täck dem med hela Guds vapenutrustning. (Läs Ef 6:10-18). Citera dessa bible verser över barnen. Du kanske är det enda skyddet för dessa barnen. Ge dem i ett kort och låt dem få veta att du ber för dem. De kommer aldrig att glömma det!

Bön är en av de huvudsakliga vapnen för allt vi gör! Vägledning-JA! Beslut- JA! Barn-JA! VI SJÄLVA-JA! Vilket privilegium att vi kan kalla på Hans namn när som helst och var som helst!

Note: Jane Buford is general secretary of UPCI Ladies Ministries. She is married to P. Daniel Buford who is an associate editor for the United Pentecostal Church International. They have two sons, Brandon/Brianne Buford and Brad/Tempie Buford, and four outstanding grandchildren.

## För barnens skull.

Av Donna Ten Eyck



Bön: en mötesplats för himmeln på Jorden; ett ställa där det som är omöjligt kan bli möjligt.

“ Men utan tro är det omöjligt att tackas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.” (Heb 11:6).

Att söka Gud flitigt i bön etablerar vår tro på vem Han är, förnyar hoppet på saker vi inte har sett, och till slut positionerar oss på den rätta sidan av tron.

Trots motstånd, bön håller kvar även om det inte ser ut som det finns något att hålla kvar i, förrutom ”men tron”. ”Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser” (Heb 11:1).

Tro tillåter oss att förbli uppkopplade till tidslinjen för Guds gudomliga plan för våra barns framtid. Gud vill arbeta med oss för att hjälpa våra barn att upptäcka för sig vem de är och var deras vägar leder dem.

Medans jag brottades jag med något i bön och jag kom ingenstans, blev jag överraskad med dessa ord. ”Donna, du behöver vara stilla och veta att jag är Gud”. På en gång slog jag upp psaltaren 46:11 ”Bliven stilla och besinnen att jag är Gud; hög varder jag band hedningarna, hög på jorden”.

När jag bad i desperation, förstod jag att jag brottades med Gud att få min vilja igenom. Jag var andligt driven och inte andligt ledd. När jag förstod att jag bad emot Guds vilja, började jag att lägga bort min känslomässiga rädsla över resultatet och tillåta att Gud bad igenom mig. Min bön blev en överlåtelse. Med tacksamhet, Herren visade mig en nådefullt sätt att Han är allsmäktig i allt.

Innan vi ber, så måste vi vara ”stilla” och ”veta”. Vi överger våra förutfattade idéer av hur Gud kommer eller borde svara och ger upp, vägrar att brottas med något som vi inte kan förändra. Vi förstår att Gud är i kontroll i alla Hans planer.

Vi kan vara säkra på att Gud vet slutet från början. Vi kommer alltid att vara framgångsrik i att be för våra barn om vi gör som Jesus sa ” Om I bliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.” Joh 15:7).

Varför ska vi be? För våra barns skull!

Note: Donna Ten Eyck is licensed with the United Pentecostal Church International. She serves with the Mississippi Ladies Committee as director of Ladies Prayer International and Ladies Promotions. Donna is also the administrative assistant for the Mississippi Prayer Force and assists Pastor Dobbs and his wife Pam at Word Alive Revival Center in Wiggins, Mississippi.

---

**Bön- Varför ska man be?**

Av Teri Spears



“ Teri, bara för att jag sa det!” Dessa orden hörde jag ofta när jag var barn. När allt går fel med barn, så tar du fram triumf kortet – ” För att jag sa det.”

Vi ber ibland många gånger för att någon har sagt så, utan riktig förståelse.

Är bön nödvändig? Behöver en enväldig, allsmäktig och en allvetande Gud våra böner? Om så är fallet, varför det?

Vi måste gå tillbaka till Guds ursprungliga plan för mänskligheten. Gud skapade Adam som representerar oss alla. Vad Gud menade med Adam, menar Han för hela mänskligheten. Han gav honom och hans efterkommande herravälde över jorden och skapelsen. (Läs 1 Mos 1:26-28 och Psaltaren 8:7.)

I Psaltaren 8:7, det ursprungliga hebreiska ordet för ”regel” är ”marskalk”. Adam var Guds marskalk/föreståndare på jorden – Guds representant. Vad betyder det att representera någon? Vi re-representerar någon annans vilja. Det är ingen liten uppgift att re-representera Gud. Detta är vårt syfte, att vara lik Honom.

Genom att spendera tid i Hans närvaro så lär vi oss att tala som Han skulle – representera Honom. Adam representerade Gud, presenterade Hans vilja på jorden. Hur saker gick på jorden, bättre eller sämre, berodde på Adam och hans efterkommande. Om jorden förblev ett paradys, detta skulle vara på grund av människan. Om saker blev röriga, detta skulle vara på grund av människan. Mänskligheten var i kontroll.

Gud gav Adam aktoriteten över hela jorden, men Adam gav det vidare till Satan. På grund av detta blev Jesus en del av mänskligheten för att fixa denna röra som vi har ställt till med. Om detta inte bevisar Guds kärlek och beslutsamhet i att använda oss, så gör ingenting det.

Behöver Gud verkligen oss? Ja och nej. För Han är Gud. Han är komplett. Men för att Han önskar att ha en relation med oss, så begränsar Han sig själv genom att arbeta igenom oss.

Så varför frågar jag Gud något i bön som jag redan vet att Han vill göra, som t.ex välsigna församlingen eller välsigna min familj? När jag frågar frigörs Han. Vi har en partner position. Han vill ha en relation som är baserad på kärlek.

Gud skapade bön, inte för att ”Han sa det”. Han skapade det för att ha relationer och för att bygga Hans rike. Hans vilja kommer att ske på jorden såsom i himlen.

Det är därför vi ber!

Note: After all Teri's accomplishments, and over 40 years serving in ministry alongside her husband Steve, she is most proud of her 3 children and 5 grandchildren! She is an author, a licensed family therapist, and gifted speaker.

---

**Min utmaning att be**

Av Jenny Follmer



Som mor till två unga, vackra, självständiga barn, blir jag ofta förvånad. Jag är helt ärlig med er, jag är också fruktansvärt rädd. Det finns nätter när jag utvärderar mina föräldrar egenskaper. Talade jag vänligt? Uppmuntrade jag till bra uppförande? Har jag skapat dessa beteenden? Lyssnade jag på dem? Höjde jag rösten? Var jag för distraherad? Älskade jag dem nog?

Självreflektion är bra, men jag är ofta för hård mot mig själv. Lyckligtvis, Gud i sin nåd tillåter mig att ha stunder av uppmuntran då jag kan se att de goda sakerna överväger de dåliga. En av dessa stunder hände i församlingen för inte så länge sedan. Jag var upptagen med att jaga min två-åriga son när vi hade bön, när jag såg att min fyra-åriga dotter hade knäböjt framme vid altaret, ansiktet i händer, genuint bad till Gud. Dessa tankar av misslyckande och tvivel försvann på en gång och jag tackade Gud för Hans otroliga nåd.

En av mina favorit bibel verser är Filipperbrevet 1:6 " Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag." Jag trodde alltid att Paulus refererade till att de saker vi gör för Herren är vårt goda verk. Nyligen så gav Gud mig en tanke angående denna versen som handlar om mina barn. De är representanter för det goda verket Gud har börjat i mig – bokstavligen – när Han valde mig till att bli deras mamma.

Detta har blivit en lins som Gud har gett mig till att använda när jag gör en självreflektion som förälder. Det har utmanat mig till att be mer för och med mina barn. Det handlar inte om hur dåligt jag kan misslyckas som mor, men det handlar om att återfokusera på vem som är i kontroll. Vår utmaning är att leva enligt ordspråksboken 3:5 "Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd". Vi måste luta oss mot Guds ord! Gud väljer att starta ett gott verk i dig och Han gör inga misstag.

Jag kan leda mina barn och känna mig trygg i att Gud är den som hjälper mig att leda dem närmare Gud. I mina svaga stunder är Han min styrka (Fil 4:13). I de stunder när jag känner att jag saknar kunskapen i att ta rätt beslut, Han ger mig vishet (Jak 1:5). När jag är full av rädsla, försäkrar Han mig att Han är min beskyddare (Psaltaren 91:2-3). Så, var uppmuntrad och självsäker idag. Gud valde dig, och vad Han har startat i dig kommer han att göra perfekt, beskydda och följa dig till slutet.

Note: Jenny Follmer, her husband, and two children were recently appointed as Intermediate Missionaries to the United Kingdom after serving there as Associates in Missions for almost ten years. She is a general licensed minister with the UPCI and serves as district ladies leader.



#### From the Mailbox

- Dear LPI, Just emailed to say that the newsletters are invaluable. Appreciate the Word. Incredible!!!! THANK YOU for all that goes into these! - Annette T
- Thank you so much for all you do. Your inspiring posts on Facebook are so helpful as we desire to encourage our Ladies at Church in Surrey, BC! -Sis Billie
- Praise the Lord, I am Sis Monalisa T. Sarmiento from Pampanga Philippines a Pastors

wife for 28 yrs and one of the Ladies Auxiliary official from our District here in the Philippines, I am sharing your article to our ladies in the church and it's really a great blessing to them, God bless you all.

- Great newsletter! I enjoy translating it into Indonesian. Love and prayers, -Vani Marshall

---

View our videos on 

[Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.](#)

---

### From the Editor

#### Gud gör mäktiga saker!

Gud öppnar många dörrar och detta nyhetsbrevet är nu tillgängligt på Engelska, Spanska, Franska, Tyska, Holländska, Portugiska, Ryska, Grekiska, Arabiska, Farsi, Tjeckiska, Kinesiska, Swahili, Ungerska, Tagalog, Indonesiska, Rumänska, Italienska, Norska, Polska, Hindi, Georgiansk, Japanska, Svenska, Vietnamiska och på Bangla. .

Hjälp oss att be för Serbiska, Bulgariska och andra översättare.

Om du önskar att ta emot några av de ovannämnda översättningarna skicka en förfrågan till [ladiesprayerinternational@aol.com](mailto:ladiesprayerinternational@aol.com) och vi kommer att skriva upp dig på listan.

[Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!](#)

---

### Ministry Links

[Ladies Prayer International](#)  
[UPCI Ladies Ministries](#)  
[More to Life Bible Studies](#)  
[Today's Christian Girl](#)  
[World Network of Prayer](#)  
[UPCI](#)  
[My Hope Radio](#)  
[Multicultural Ministries](#)  
[Ladies Prayer International on Facebook](#)

---



Vem vi är... Sedan 1999: Ladies Prayer Intl. (Damernas bön internationellt) består av kvinnor runt hela Jorden, som träffas första måndagen varje månad för att bli eniga i fokuserad bön för våra barn och barn runt omkring våra lokala kyrkor och samhällen.

Vårt uppdrag... Vi är fast beslutna att bevara andligheten i denna generation och år framåt och återbyggelse av andlighet i tidigare generation.

Våra behov... Engagerade kvinnor som vill komma tillsammans första måndagen i månaden och be fokuserat för alla barnen.

Tre prioriteringar i bön...

- Frälsning för våra barn (Jes 49:25; Psaltaren 144:12; Jes 43:5-6).
- Att de tar del av tron på Jesus i en ansvarig ålder (I Joh 2:25-28; Jakob 1:25).
- Att de tar del av Guds arbete (Matt 9:38).



### Ministries we support...

#### TUPELO CHILDREN'S MANSION

Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and emotionally.



**NEW BEGINNINGS** Maternity care for birth mothers considering adoption and child placement for adoptive couples.

**HAVEN OF HOPE** A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues.

**LIGHTHOUSE RANCH** for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.



## Do You Subscribe to Reflections Magazine?

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a bundle for your church.

Subscribe online at [LadiesMinistries.com](http://LadiesMinistries.com)